

NOT WELCOME, MR. BUSH!

VOOR EEN VREDIGE EN SOCIALE WERELD

Op 23 februari zal het gezicht van de oorlogspolitiek van de VS Duitsland bezoeken. Hij wil daarbij de samenwerking in de "oorlog tegen terrorisme" verdiepen. Maar de oorlog tegen Irak is zelf terroristisch en een bron van steeds hernieuwend geweld. Mensenrechten, internationale overeenkomsten en ecologische verantwoordelijkheden worden in het kader van neoliberale globalisering allemaal ondergeschikt gesteld aan een meedogenloos streven naar winst en macht.

Meer dan 100.000 mensen in Irak hebben in de laatste 2 jaar al hun leven verloren, het merendeel ongewapende burgers. Deze oorlog is een schending van het volkenrecht. De oorlogsmisdaden van de VS strijdkrachten in Afghanistan en Irak schenden net als het folteren van gevangenen elementaire mensenrechten.

Wij eisen dat de Duitse regering Amerika niet meer navolgt in deze oorlog.

De Duitse regering verleent aanzienlijke hulp aan de oorlogsplannen van de VS:

- via de steun van Amerikaanse militaire vliegvelden in Duitsland, waaronder Rhein/Main-Airbase, Ramstein en Spangdahlem;
- via de beveiliging van Amerikaanse militaire inrichtingen in Duitsland;
- via de inzet van de Bundeswehr in Afghanistan en aan de Hoorn van Afrika;
- via de militaire opleiding van en materiaal voor Irakese troepen.

De Duitse regering heeft al tijdens de oorlog tegen Joegoslavië het in de grondwet vastgezette verbod op deelname aan een aanvalsoorlog gebroken. Ze bedrijft planmatig en in grote stijl de verandering van de Bundeswehr tot een wereldwijd inzetbaar interventieleger en behoort binnen de EU tot de drijvende krachten achter de Europese militarisering.

Wij eisen:

- een stop op het militaire geweld tegen de burgers in Irak!
- het einde van de bezetting; zelfbeschikking voor de Irakese burgers!
- de bestraffing van alle verantwoordelijken voor foltering en mishandeling van gevangenen en aanvallen op de bevolking!
- de beëindiging van de deelneming van NATO, EU en Bundeswehr aan de oorlog in het Nabije en Midden Oosten!
- Geen militaire ingrepen in Iran!

De wereld heeft om ernstige problemen globaal en vreedzaam op lossen geen behoefte aan oorlogsallianties of de eigenmachtige aggressies van de Verenigde Staten, maar aan solidarische samenwerking.

Daarom komen wij op voor:

- een gelijke en gelijkberechtigde economische, sociale en duurzame ontwikkeling met aandacht voor het milieu;
- een civiel, sociaal Europa, tegen de verplichting tot toenemende bewapening in de EU-grondwet;
- de erkenning van armoede, sociale uitzichtloosheid, uitbuiting en onrechtvaardigheid als oorzaken van terrorisme en de bestrijding van deze zaken.

Europese politiek moet vredespolitiek zijn - ontwapening in plaats van sociale afbraak!

Daarom zullen wij op dinsdag 22, en woensdag 23 februari op vele plaatsen en met vele acties demonstreren en ons op 23 februari in Mainz verzamelen.

Een vreedzame wereld is mogelijk!

Übersetzung: ulala

V.i.S.d.P: H. Ripper, c/o Bürogemeinschaft, Martinsstr.2, 55116 Mainz
UnterstützerInnenkonto: Dichtung & Wahrheit...e.V, Knr: 581915022, BLZ: 551900 00, Mainzer Volksbank e.G.

Internet: www.notwelcomebush.de